



1672 ook op Luchen

Wonen in Luchen is niks nieuws is het jaar-thema voor 2023. De bewoners van de wijk Luchen zijn niet de eerste bewoners van dit gebied. Daar waar nu al die nieuwe huizen staan, woonden al mensen in de late bronstijd en vroege ijzertijd, dus tussen 1050-500 voor Christus. Dit jaarthema is het tweede item van de Canon van Mierlo, zie www.canonvanmierlo.nl

Mierlo heeft in de talrijke oorlogen, die de Republiek der Verenigde Nederlanden gevoerd heeft, steeds haar aandeel in de oorlogsrampen gekregen. Dit blijkt uit een oud stuk: "Requesten van alderhande saeken". Vooral in de jaren 1672-1675 hadden de inwoners van Mierlo het flink te verduren.

Uit onze de Vaderlandse geschiedenis weet je zeker nog wel dat 1672 het rampjaar was. De Republiek werd door 4 vijanden tegelijk aangevallen. Frankrijk was de gevaarlijkste tegenstander en kort na de oorlogsverklaring trokken de Franse troepen onze regio binnen. De legers waren niet zo gedisciplineerd als thans en plunderingen en roof kwamen herhaaldelijk voor.

Zo trof het ons dorp en daarmee ook de inwoners van Luchen, slecht. In een rapport aan de Raeden van Staete der Verenigde Nederlanden maakt onze burgemeester melding van wat er door het "Franse crysvolke" zoal is "bedorven en geruineert".

Het was zo erg dat de inwoners van Mierlo gedeeltelijke ontheffing van belasting kregen. Maar laten wij de burgemeester zelf aan het woord over het voorgevallene: "Verthoonen oitmoedelijkck d'arme bedorven ende bedroefde ingesetenen van Mierlo,

gelegen in 't quartier van Peellandt, Meyerye van 's Bosch, hoe dat d'arme gemynte van Mierlo door de Franse crysvolk einde jaeren 1672 ende 1673 ten uiterst eis bedorven en geruineert, als hebbende deselve ruiters en de soldaten de kercke tot Mierlo geforceert ende opgeslagen allen der ingesetenen meubelen, clederen ende linnen daaruyt gerooft."

Adam Frans van der Meulen heeft de invasie van Lodewijk XIV vastgelegd. Hier bij de oversteek van de Rijn op 12 Juni 1672.



Meer informatie over de Heemkundekring Myerle zie:

www.heemkundekringmyerle.nl

Wonen in Luchen,
is niks nieuws!

